

Beste redactie van Puch66 Magazine,

Het bij een groep willen horen is te verklaren vanuit de evolutionaire psychologie. De primitieve mens (net als veel dieren) hadden/hebben de gemeenschap/kudde nodig om te overleven. De groep zorgt voor voedsel, onderdak en veiligheid. Tegenwoordig is het ook heel belangrijk om je daarnaast persoonlijk te onderscheiden. Nu doen we dat laatste vooral via social media en worden we bevestigd in onze identiteit via likes, views en retweets. In de jaren 60/70 deden we dat door in de veilige omgeving van onze subgroep onszelf weer te onderscheiden met een net iets - maar wel door de groep geaccepteerd - eigen tintje.

Er kwam in de jaren 60 meer vrijheid, vergeleken met de generaties daarvoor, om zelf de groep te kiezen waar je mee geassocieerd wenste te worden. En daarmee kwam er nog een ander aspect de kop opsteken: de stammenstrijd. Je versterkt de identiteit van je eigen groep enorm door een vijand te hebben. Als je beslist niet tot die ene stam behoort/wil behoren, doet dat het gemeenschapsgevoel binnen je eigen groep enorm toenemen. Denk aan Feyenoord en Ajax waar velen zich optimaal kunnen overgeven aan de primitieve neiging een stammenstrijd te voeren. In de jaren 60 kozen veel jongeren, waaronder ook veel berijders van Puch en Tomos, zich vooral af te zetten tegen de heersende macht, de oude generatie die in hun ogen alleen maar ellende en wereldoorlogen hadden voortgebracht. 'Peace' werd de bindende factor en vele symbolen waaronder ook de sturen van de Puch werden de totems van de - op dat moment - moderne tijd. Binnen de door de groep toegestane 'kleuren en vormen' van de totem (lees Puchs of Tomos) zochten de groepsleden naar een restje eigen identiteit (hoe laat ik zien dat ik echt bij de groep hoor, maar laat ik ook zien dat ik nog wat eigen individualiteit bezit?).

De totems zijn veranderd en de groepen hebben andere gemeenschappelijke kenmerken gevonden, maar wezenlijk is er sinds de oertijd niet heel veel meer veranderd. Religies, politieke partijen, voetbalclubs en nu zelfs 'wel - of niet gevaccineerd zijn'; als er groepsvorming mogelijk is en al helemaal als er een vijand in de vorm van een andere stam opdoemt, denken we weer net zo basaal als 300.000 jaar geleden.

Met vriendelijke groeten,
Gerard Tertoolen

De Verkeerspsycholoog GTi
www.deverkeerspsycholoog.nl
info@deverkeerspsycholoog.nl
06 31 91 89 84